

Zondag 10 oktober 2021

Voorganger: ds Henk Reinders
Ouderling: Joke van Heusden
Diaken: Alies van der Deijl
Lector: Mijna Jansen
Beamist: Rein Zoethout
Koster: Esse van den Burg
Organist: Marcus de Haard



Coronamaatregelen

De maatregelen zoals we daar vorige week mee zijn begonnen blijven hetzelfde. Dus:

- De basisregels (handen desinfecteren bij binnenkomst, geen handen schudden, bij klachten thuisblijven)
- De rijen staan op 1,5 m afstand. Er hoeven geen stoelen tussenruimte te zijn.
- Aanmelden is niet nodig. Gemeenteleden die op 1,5 m willen zitten kunnen dit opgeven bij Henk van Voornveld (06-52646116 of hjvanvoornveld@hotmail.com, uiterlijk vrijdag 20:00 uur). Op een aantal rijen worden dan kussentjes neergelegd op 1,5 m afstand.
- Er wordt geventileerd. Voorlopig gaan de nooddeuren tijdens de dienst open. Dat kan tocht veroorzaken en kan ook wat fris zijn. Houdt u daar rekening mee. Ondertussen wordt gezocht naar een winterbestendige oplossing.
- Koffiedrinken is mogelijk. Als het weer het toelaat worden er twee statafels buiten gezet.
- Geef elkaar de ruimte.

Namens de WKR,
Esse van den Burg.

Tienercatechese: maaltijd en ontmoeting – eat and meet

Op *vrijdag 15 oktober* zijn alle tieners van brugklas t/tm eindexamenklas, van harte welkom in diaconaal centrum De Ontmoeting (naast Nieuw Salem en achter Koek en Ei).

Om 18.30 uur staat er weer een heerlijke maaltijd klaar, gaan we elkaar weer ontmoeten en bijkletsen om dan met een goed onderwerp aan de slag te gaan. We gaan dit jaar werk met Denkstof van de EO, een boeiend, prikkelend filmpje en daarna splitsen we de groep in tweeën: jonge en oude tieners. De inloop is vanaf 18.15 uur, om 18.30 uur gaan we aan tafel. En zo rond 19.00u gaan we aan de slag om tegen 20.00 uur af te ronden. Het catecheseteam: Marina Roelofsen, Magda Lijftogt, Ariadne Roelants en ds. Henk Reinders.

Toni Pezzanov & Wouter Harbers nemen u in oktober mee naar Parijs!

De agenda kunt u bekijken op www.koffieconcerten.nl.

IKO lezing dinsdag 12 oktober om 10 uur in 't Hoge Licht. Klaproos 2

Tot groot genoegen komt Ton van Bommel namens de Stichting Vroeger en Nu ons vertellen over de geschiedenis van Driebergen. Er is al veel over geschreven , maar een samenvattende presentatie was er tot nu toe nog niet Van Bommel komt ons vertellen over de grafheuvels, via de middeleeuwen tot in onze tijd .Al eerder hield hij voor ons een lezing over archeologische vondsten rond Driebergen. Het belooft een interessante ochtend te worden.

Voor deze ochtend vragen wij indien mogelijk een bijdrage van €5,--. Inclusief koffie.

Helaas moeten we ons houden aan de corona maatregelen. Dat betekent dat een bewijs van vaccinatie verplicht is. Dit is mogelijk via de code scan op uw telefoon of een afschrift van uw vaccinatie bewijs.

Met vriendelijke groet , Tiny Kingma.

Om alvast te noteren: FILMAVOND HIDDEN FIGURES



De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse vrouwen Katherine Johnson en haar twee collega's Dorothy Vaughan en Mary Jackson. Zij werkten begin jaren '60 voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Mede dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen.

Dat klinkt spannend en mooi en dat is de film ook zeker. Tegelijk wordt duidelijk dat er een pijnlijke scheiding is tussen witte en gekleurde mensen. De drie vrouwen maken deel uit van een zwarte rekengroep en promotie maken binnen NASA is een zeer moeilijke opgave. De film weet dit schrijnende thema op lichte, humoristische, maar ook doordringende manier te verbeelden. Meer dan vijftig jaar later blijkt racisme en ongelijkheid op grond van kleur en gender nog altijd een groot probleem in onze samenleving.

Een bijkomend thema bij de film die gaat over de ruimtewedloop, is hoe wij met vooruitgang komen dienen te gaan. Vijftig jaar geleden was de sky letterlijk de limit die doorbroken moest worden. En men zag de verovering van de ruimte als een kroon op het menselijke kunnen. Inmiddels is ook gebleken dat er grenzen aan groei zijn en dat technologie niet alle problemen lijkt te kunnen oplossen.

We nodigen u en jullie van harte uit voor een indrukwekkende film die te denken geeft en waar je zeker met elkaar over door zult praten na afloop met een hapje en drankje.

Hidden Figures draait op **vrijdag 29 oktober om 19.30 in 't Hoge Licht** (zaal open vanaf 19.00 voor koffie en thee). We vragen vriendelijk een bijdrage van € 5 voor de onkosten.



Liturgie

Wijkgemeente Immanuel

Zondag 10 oktober 2021

Voorganger: ds. Henk Reinders

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Zingen: Psalm 97: 1, 3, 4 uit: de Nieuwe Psalmberijming

1.Groot koning is de HEER!
Aarde, bewijs Hem eer.
Klap juichend in je handen;
vier feest in alle landen.
Een wolk is zijn gewaad.
Zijn koningszetel staat
rotsvast op recht en wet.
Een vuur rondom Hem zet
in brand wie Hem verlaat.

3.Vereer de HEER alleen!
Wie aan een god van steen
zichzelf wil toevertrouwen,
zal dat daarna berouwen.
Sion is blij en zegt:
Hij is een God van recht.
Geen tweede is als Hij,
zo machtig en zo vrij,
die ieder pleit beslecht.

4.Jij die God liefhebt, haat
hartgrondig al het kwaad.
Wie zoeken naar het goede
zal Hij altijd behoeden.
Op vrienden van de HEER
daalt licht en vreugde neer.
Wees blij, jij die Hem kent,
die graag rechtvaardig bent;
bewijs Hem vrolijk eer.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 823: 1, 2, 4

Gebed

Gebodslezing: Leviticus 19: 2-4 en 11-18 en 31-34

Zingen: NLB 985: 1, 3

Moment met de kinderen

Zingen: Evangelische Liedbundel 422: 1, 2, 3

(onder naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst)

Gebed

1^e Schriftlezing: Micha 2: 1-13

Zingen: NLB 1010: 1, 2

2^e Schriftlezing: Mattheüs 24: 32-35

Zingen: NLB 1010: 3, 4

Verkondiging

Zingen: NLB 756: 1, 2, 4, 5, 6

Dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Zingen: Psalm 33: 2, 8

Zegen – beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

Zondag 10 oktober 2021:

St. Tear Mbuti, Oost Congo – Inclusie voedselzekerheid:

Eeuwenlang leefden de Mbuti Pygmeeën als verzamelaars in het regenwoud in Congo (DRC). Maar na dertig jaar stroperij, houtindustrie en andere activiteiten door mensen zijn de Mbuti gedwongen om zich te settelen. Nu wonen ze noodgedwongen in dorpen in het bos, waar ze leven in schrijnende armoede. De meeste kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel. Het ergste is dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen.

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk.

NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen, o.v.v.

Plaatselijk Kerkenwerk

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief inleveren voor donderdagavond 18.00 uur naar niewsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl