

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 23 januari 2022

Voorganger:	Ds. Henk Reinders
Ouderling:	Esse van den Burg
Diaken:	Khurram Akhtar
Lector:	Joop Egmond
Beamist:	Henk-Jan Janssen
Koster:	Gerrit Pijper
Organist:	Wouter Harbers
Kindernevendienst:	Imarda
Paaskaars aansteken:	Avril



Week van Gebed

Vrijdagavond 21 januari wordt er via Zoom voor Driebergenaren een gebedsuur belegd, om 20.00 uur (zie de link hieronder). Zondag 23 januari wordt om 10.00 uur ook de gezamenlijke oecumenische afsluitende dienst vanuit de kerken in Driebergen uitgezonden. Deze is dan te volgen via www.kerkdienstgemist.nl – 't Hoge Licht.

Onderstaand de link voor het gebedsuur vrijdagavond om 20.00 uur; je kunt ook via het zoom-programma inloggen met deze gegevens: Meeting ID: 821 3742 7244 - Passcode: 706603

Zoom Meeting

link: <https://us02web.zoom.us/j/82137427244?pwd=MW5YUG5Bcmo3Qk4zRWNsQmdXSVPjUT09>

1^e Collecte – Raad van Kerken

Deze bijzondere collecte is bestemd voor de voortgang van het levenswerk van priester Frans van der Lugt. Frans ving op het landgoed 'Al Ard' in Syrië jongeren met een beperking op. Hij leidde vrouwen op als keramist. Straatjongeren konden er terecht. Door verkoop van hun landbouwproducten werd het landgoed zelfvoorzienend. De oorlog echter maakte hier brutoot een eind aan. Hij werd in 2014 vermoord in zijn kloostertuin in Homs en is er veel verwoest. Zijn nicht Anne Claire probeert nu zijn werk voort te zetten. Samen met het ZOA (education for all) en de JRS (Jesuit Refugee Service) worden de boom- en wijngaarden weer opgebouwd en kunnen jongeren weer onderwijs krijgen. Om deze projecten te realiseren is geld nodig. Helpt u mee?

Uw bijdrage kunt u over maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte voor Frans van der Lugt.

1^e Collecte - Plaatselijke kerk

Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk".

Huis van Gebed

We zijn inmiddels alweer een paar maanden onderweg en ook in dit nieuwe jaar zullen we één keer in de twee weken (woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur) bij elkaar komen om te bidden. Alle gelovigen, uit de verschillende kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten. We bidden niet met een lijstje maar vragen in het gebed of Gods Geest ons wil leiden. We bidden voor eenheid, voor onze kerken, ons dorp, voor ons land en alles wat voorbij komt. Wil je ook eens komen, laat het Rozemarijn weten via de email of geef even een belletje. Locatie is afwisselend en in deze tijd zullen we wat vaker onze wandelschoenen aan gaan doen om in onze prachtige omgeving wandelend door Driebergen te danken en te bidden.

De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 26 januari 2022.

Zodra het mogelijk is zullen we ook een datum prikken voor een Huis van Aanbidding (soort van sing-in), om samen met alle gelovigen God te prijzen en te aanbidden. Hoe dat verder vorm gaat krijgen horen jullie t.z.t. (Laat weten als jij hier ook ideeën bij hebt.) We zouden dit graag met regelmaat willen organiseren, niet vanuit één kerk maar vanuit de verschillende kerken om eenheid te stimuleren onder elkaar.

Voor meer info. Rozemarijn Vrijland (rozemarijn_vrijland@yahoo.com of 0642946777)

STILTEWANDELING - Thema: Thuiskomen bij jezelf



Ondanks dat het ijsig koud was hebben we toch op 15 januari jl. met 9 gemeenteleden een stiltewandeling gehouden. We gingen op weg met de tekst uit Lucas 19: 1-10 het verhaal van Zacheüs.

In stilte gingen we in twee of drietal op weg en dachten we na wat dit bijbel gedeelte ons te zeggen had.

Na ongeveer een half uur verzamelden we ons als groep en spraken we over wat ons raakte in dit gedeelte. Hier kwamen mooie dingen uit. Als Jezus bij je 'thuis' komt gebeuren er mooie dingen met mensen.

Hoe doet Jezus dat? Hoe kan hij thuis zijn bij mensen van allerlei allooi? Omdat Hij zich niet beter voelt dan die ander, volkomen rust met en in zichzelf omdat Hij zich geliefd weet in wie Hij is. Bij zo'n mens komen andere mensen thuis. Ook bij zichzelf. Ze komen 'tot' zichzelf. Zacheüs komt van 'anderen gebruiken' naar 'anderen dienen'. Van 'hebben' naar 'delen'. Hierna genoten we van een heerlijke kop warme chocomelk met gevulde koek van Joke van Heusden.

Dit werd gezien de kou heel erg gewaardeerd.

Vervolgens gingen we weer op pad om in groepjes nog na te praten over het bijbelgedeelte, waarna we weer huiswaarts keerden.

Al met al een geslaagde middag met mooie gesprekken en ontmoetingen !

Namens Taakgroep nieuwe initiatieven voor middengroep,

Jenny van Voornveld



Liturgie Oecumenische Zondag

23 januari 2022 - 10.00 uur

Pianospel

Zingen: NLB 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore

Welkom en bemoediging

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Hemelhoog 140: 1, 2, refrein en 4 In het Licht

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegt:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Inleiding op het thema Week van Gebed

filmpje: Syrische Hymne www.weekvangebed.nl/syriachymn

Gebed om verzoening

Gloria/lofprijzing

Zingen: NLB 304 1, 2 en 3: Zingt van de Vader

Gebed

Schriftlezing: Psalm 8

Zingen: NLB 8a: 1, 2, 3 en 4 Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam

Spiegelverhaal

Schriftlezing: Mattheus 2: 1-12

Verkondiging

Muziek

Zingen: NLB 1001: 1 De wijze woorden en het groot vertoon

Geloofsbelijdenis van Nicea | in de traditie van de Oosterse Kerken

Voorganger: Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,

**Allen: Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;**

Voorganger: en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,

**Allen: geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;**

Voorganger: die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel

**Allen: en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,**

Voorganger: die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,

**Allen: en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,**

Voorganger: en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;

**Allen: en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon**

Voorganger: die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

Allen: En één heilige, katholieke en apostolische kerk.

Voorganger: Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

**Allen: En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.**

Zingen: Iona 31 Vrede wens ik je toe

Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn

met wie je kunt delen.

Zegen wens ik je toe

Het licht delen

Zingen: Jezus U bent het licht in ons leven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Filmpje: Abun D'bashmayo – Aramaic (the Lords Prayer)

dit is het Syrische Onze Vader in het Aramees de taal waarin Jezus sprak, dus de oorspronkelijke tekst.

Collectedoelen, filmpje project Frans van der Lugt

Zingen: NLB 496: 1, 2 en 3 Een ster ging op uit Israël

Zending en zegen

Pianospel

Kopij voor de volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl