

Zondag 28 juni 2020

Het gebed van Jabes:

*Wil mij toch overvloedig zegenen
en mijn gebied vergroten
Laat uw hand met mij zijn
Weer mij van het kwade,
zodat mij geen smart treft!*

.....en God schonk wat hij had gevraagd.

(1 Kronieken 4 : 9-10)



WAT MOGEN WIJ VAN GOD VERWACHTEN?

Kan het wel, zo'n gebed als hierboven? Je treft het aan in het boek Kronieken, niet het gemakkelijkste deel van de bijbel. Het staat tussen saaie namenlijsten van geslachtsregisters. Maar kennelijk is Jabes een bijzondere man. Want zomaar ineens wordt over hem iets meer gezegd. Er is een boekje aan gewijd met als titel: *het gebed van Jabes*. De bijbeltekst luidt: "Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broers; zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaad. Jabes nu riep de God van Israel aan...." (en dan volgt zijn gebed). Bij mij welke onmiddellijk de vraag op: is het niet egoïstisch en zelfgenoegzaam om God te vragen om een overvloedige zegen? Is wat bescheidenheid niet meer op zijn plaats? Maar de auteur van het boekje zet ons op een ander spoor: "Gods zegen heeft te maken met dingen die we niet uit onszelf kunnen bereiken. Als we bidden om een zegen dan vragen we om de bijzondere en oneindige goedheid van God". En wat zo bijzonder is: Jabes liet het helemaal aan God over welke zegen hij zou ontvangen en hoe, waar en wanneer. We kunnen van Jabes leren dat we niets meer of minder moeten verlangen dan wat God voor ons in gedachten heeft. De manier van bidden waar het hier over gaat heeft alles te maken met vertrouwen. Niemand van ons leeft op deze wereld zonder dat God daarmee een bedoeling heeft. Als we ons vol vertrouwen richten op de zegen van God dan blijven we dicht bij dat doel. Eén ding is er wel. God wil vast en zeker dat we hem er echt om bidden. Anders zullen we zeker veel van zijn zegeningen missen. Vragen om Gods overvloedige zegen is niet onbescheiden of raar maar het vraagt wel *vrijmoedigheid* van ons. Jij en ik worden er ook vanuit dit bijzondere bijbelgedeelte van harte toe uitgenodigd, elke dag opnieuw. (Arie Stans)

WEER ZELF EEN DIENST BIJWONEN

Afgelopen zondag was ik na 3,5 maand voor het eerst weer in de kerk. Ontroering beving mij. Wat was het geweldig om weer een "gewone" dienst mee te maken. Klaas en ik hadden ons steeds verbonden gevoeld tijdens de digitale live dienst die we thuis volgden. Maar hoe anders was het toch om weer met gemeenteleden samen de dienst mee te maken. Vanwege leeftijd en gezondheid waren we voorzichtig geweest, maar nu we in veiliger vaarwater terecht zijn gekomen en de dienst met zoveel zorg omkleed wordt, heb ik met vertrouwen de stap gewaagd om weer fysiek aanwezig te zijn. Van harte nodig ik óók u uit van de gelegenheid gebruik te maken.

Erna Allaart

Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven? . Per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com of telefonisch 06-52646116.



Liturgie 10.00 uur Wijkgemeente Immanuel Zondag 28 juni 2020

Voorganger: ds Esther van Schie
Ouderling: Arie Stans
Diaken: Alies van der Deijl
Organist: Rinke Bodewits
Lector: Rose Marie van Asselt
Beamerdienst: Jan-Willem Sturm
Koster: Esse van den Burg

Alle liederen worden gezongen door de zanggroep;
(de gemeente mag steeds mee neuriën)

Orgel/pianospel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars

Zingen: NLB 63 : 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Votum en groet

Zingen: NLB 84a Wat hou ik van uw huis

Gebod

Gebod: Mattheüs 5 : 13 tm 16

Zingen: Hemelhoog 275 Heer ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed

Kinderlied: NLB 8b : 1,4 en 5 Zie de zon, zie de maan

Bijbellezing: Rechters 6 : 11-17

Zingen: ELB 188 : 'k Stel mijn vertrouwen

Preek

Zingen: NLB 940 Verberg mij nu

Gebeden

Collecte

Lied: Jezus, hoop van de volken; gezongen door: Dutch Multicultural Virtual Choir
<https://www.youtube.com/watch?v=9VTwEaHCJ9I&t=2s>

Zegen

Muziek

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

Als er één belangrijk moment gemist wordt dan is het wel het koffiedrinken na de dienst. Een plek van gesprek, ontmoeting of afspraken maken. In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over hoe we dat vorm zouden kunnen geven. In 't Hoge Licht aansluitend op de kerkdienst kan en mag het niet – het gebouw moet schoongemaakt worden en minstens een uur geventileerd volgens het RIVM en de protocollen van de PKN. Onze zusters en broeders van Traject24 kunnen dan om 12.00 uur binnenkomen om vervolgens om 12.15 uur te starten met hun dienst. Opties die we besproken hebben zijn: koffiedrinken bij gemeenteleden thuis in de tuin bij mooi weer; met zijn allen naar het Wildbaanpark lopen en daar koffiedrinken of pal naast 't Hoge Licht bij de fietsenrekken met statafels, maar dan moeten de fietsen aan de andere kant van het gebouw geparkeerd worden. Wie helpt ons als kerkenraad aan een goed idee om het koffiemoment weer vorm te geven? Graag reacties naar de scriba! *(ds. Henk Reinders)*

DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 28 JUNI 2020



De 1^e collecte is bestemd voor Stichting Voorkom: Drugpreventie

Stichting Voorkom is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De doelstelling is: Jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen.

Uw steun hebben zij hard nodig.

N.B. Voor de bezoekers van de kerkdienst in 't Hoge Licht:

U mag uw gaven net als vorige week weer in die mooie collectezak deponeren, met die indrukwekkende stok waar onze diakenen steeds behendiger mee om leren gaan. Uw gaven voor de 2^e collecte (de plaatselijke kerk) kunt u in een mandje bij de uitgang van de kerkzaal deponeren.

Voor de mensen thuis: Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte Stichting Voorkom: Drugpreventie"

De 2^e collecte is (zoals hierboven al genoemd) voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage hiervoor naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. "plaatselijke kerk".

DIENST VAN DE VOORBEDE

Bij velen is er verlangen naar gebed, om bij God neer te leggen wat ons bezighoudt, wie we meedragen in ons hart, maar ook het gebed voor wat er om ons heen gebeurt. In het gebed zijn we meer dan ooit verbonden met God én elkaar. *U, jij kunt verzoeken tot dank en voorbede mailen, appen of per briefje doorgeven aan ds. Henk Reinders, domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732. Maar het kan ook via de ouderling, pastoraal werker of bezoekdame, zij zorgen dat het dan op de goede plek terecht komt.*

WELKOM IN 't HOGE LICHT ELKE WOENSDAGOGHTEND OF -AVOND

Om even in alle rust een moment van bezinning te ervaren. Om stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, om te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus' aanwezigheid. U kunt luisteren naar verstilde muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Van 11.45 uur – 12.00 uur zal er ruimte zijn voor een gezamenlijk gebedsmoment. Er zijn altijd een paar mensen namens onze Wijkgemeente aanwezig die u ontvangen en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. U bent van harte welkom: elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur en woensdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur. **Met ingang van 8 juli a.s. zullen de kerkdeuren 's avonds gesloten blijven maar blijft u van harte welkom in de ochtend van 10.00 uur – 12.00 uur.**

KINDER- EN JONGERENWERK DE AFGELOPEN MAANDEN

Als jeugdouderling en voorganger delen we graag met u wat er de afgelopen maanden rondom de gezinnen in onze wijkgemeente gedaan is. Het is daarbij eerst goed om uit te spreken dat de gezinnen de handen vol hebben gehad en meer dan dat. Kinderen en tieners volgden vanuit huis onderwijs en dat moest gestimuleerd worden door ouders die vaak ook zelf thuis werkten. Het motto was vanaf maart: blij zoveel mogelijk thuis, vandaar dat we node het kind dat de Paaskaars aansteekt moesten missen. In maart/april hebben zowel Magda als ondergetekende vanachter de computer catechese gegeven en de ontmoeting gezocht. Daarnaast heeft Magda al vrij snel een appgroep aangemaakt, 'kerk en gezinnen', waarin mogelijkheden gedeeld werden voor kindernevendienstprogramma's om thuis te kijken. Ook heeft Magda regelmatig gevraagd hoe het iedereen ging. Rond Palmпасen heeft de kindernevendienst onder aanvoering van Bertina Meurs en

Desirée van Klaveren gezorgd voor een knutselpakket Palmpasenstok dat door ondergetekende bij alle gezinnen gebracht is. In de dienst op Palmpasen waren de resultaten zichtbaar. Op zondag 3 mei zijn de kinderen gestimuleerd tekeningen rondom vrijheid en koningsdag te maken. Een paar weken daarna is er door Rineke Sturm en Magda bij kinderen en tieners een pakketje thuisbezorgd met o.a. een spel van Youth for Christ. In mei is i.s.m. wijkgemeente Catharijne de kinderkerk gestart na afloop van de diensten. En nu met de verruiming van de maatregelen is ervoor gekozen om gezamenlijke gezinsdiensten te organiseren: op 28 juni in de Grote Kerk en op 12 juli in 't Hoge Licht. Voorlopig hebben we als kerk met beperkingen te maken vanwege de anderhalve meter – we hopen dat we na de zomervakantie de reguliere kindernevendienst weer kunnen opstarten.
*Ook namens jeugdouderling Magda Lijftogt,
ds. Henk Reinders*

Onze jeugdouderling Magda Lijftogt bericht hieronder uitvoeriger over de kinderkerk en de komende gezinsdiensten:

KINDERKERK EN GEZINSDIENSTEN

Vanuit wijkgemeente Catharijne en wijkgemeente Immanuël hebben we drie keer kinderkerk in Nieuw Salem gehouden. De eerste keer op 17 mei hadden we het over de hemelvaart van Jezus waarbij we een lego filmpje lieten zien ter verduidelijking. De kinderen knutselden een beker met wolkjes en een poppetje die ze omhoog de wolken in konden trekken. 31 mei stond in het teken van Pinksteren en 14 juni ging het over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes. We gebruikten het materiaal en de verhalen van Bijbel Basics of Creatief Kinderwerk. Ook lieten we bijbehorende liedjes horen. Aankomende zondag 28 juni zal er i.p.v. de kinderkerk een gezamenlijke gezinsdienst in de Grote Kerk gehouden worden. Een groot aantal gezinnen van onze wijkgemeente heeft zich reeds hiervoor opgegeven.

Op 12 juli zal er een gezamenlijke gezinsdienst in 't Hoge Licht gehouden worden. Tot 7 juli kunnen gezinnen zich via de gezinsapp hiervoor opgeven.

SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL

Samen de teksten lezen voor de zondag. Het is mooi om dat weer te kunnen doen. Na een lange periode waarin het niet mogelijk was om in één ruimte samen te komen. We houden natuurlijk afstand, aanmelden is nodig en je komt alleen als je geen klachten hebt. Maar wat mij betreft bent u meer dan welkom!

Resterende data: donderdag 2 juli, donderdag 9 juli, donderdag 16 juli

Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur)

Locatie: 't Hoge Licht

Leiding: Gerrit van Dijk

Opgave (is per keer mogelijk en noodzakelijk): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523

BONHOEFFER EN DE KERK

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer (4 februari 1906 – 9 april 1945), op 39-jarige leeftijd, door de Nazi's werd geëxecuteerd. Bonhoeffer is beroemd geworden vanwege zijn gelovige stellingname tegen Nazi-Duitsland. Vanaf voorjaar 1943 zat Bonhoeffer gevangen, vanwege zijn hulp aan de vlucht van Joodse mensen naar Zwitserland en zijn contacten met verzetsstrijders die een aanslag op Hitler pleegden.

In de jaren '30 voor de oorlog heeft Bonhoeffer veel nagedacht over de kerk en wat haar plaats is in de wereld. De colleges die hij daar over gaf zijn vanuit aantekeningen van studenten gereconstrueerd. Ze blijken ook in 2020 prikkelend actueel. In vier avonden willen we deze teksten met elkaar lezen en verkennen of de ideeën van Bonhoeffer over de kerk, ons kunnen helpen als wij nadenken over de kerk in onze tijd.

Resterende data: woensdag 1 juli, woensdag 8 juli, woensdag 15 juli.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur Locatie: 't Hoge Licht Leiding: Gerrit van Dijk

Opgave (is verplicht): gerritvandijk@wgcatharijne.nl of 0343-758523

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Leo Blom***

Dag allemaal,

Graag neem ik de digitale pen van Lex Lemckert over. We leven in vreemde tijden. We konden elkaar vanaf half maart niet ontmoeten in een kerkdienst. En toch biedt dit nieuwe mogelijkheden. Vanaf 26 april schrijft elke week iemand over zijn of haar leven in coronatijd. Zo leren we deze medekerkgangers juist beter kennen dan wanneer we een praatje bij de koffie maken. Ik lees al deze stukjes met veel plezier en kan nu dus niet achter blijven. Dit is al weer het tiende 'koffiepraatje'. Een heel mooi initiatief. Misschien iets om mee door te gaan als alles weer normaal is?

Vanaf half maart is ons leven drastisch veranderd. Ik werk thuis met als gevolg dat werk en privé behoorlijk door elkaar lopen. Als pensioenjurist ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw pensioenstelsel voor de komende 70 jaar. Mijn werk bestaat uit lezen, schrijven en vergaderen. Dat laatste dan nu digitaal. Onze dochter moet regelmatig beeldbellen voor haar studie. We moesten dus de studeerkamer delen, zodat ik regelmatig in de woonkamer werkte. Dat gaf mij soms meer afleiding dan ik eigenlijk wilde. Ik merkte dat het niet altijd makkelijk is om mijn huisgenoten de juiste aandacht en ruimte te geven, om voldoende geduld op te brengen. Ik ben immers aan het werk en dat gaat altijd voor. Niet dus. Gelukkig heeft dochterlief nu vakantie en is aan het delen van de studeerkamer een einde gekomen.

Deze periode is ook een mooie voorbereiding op de periode dat ik niet meer werk. Ik ben daar niet mee bezig, omdat ik nog met veel plezier werk. Maar meer tijd met Henneke vind ik ook aantrekkelijk. Wie weet ergens medio volgend jaar.

Henneke en ik hebben de gewoonte om af en toe een terras op te zoeken om echt aan elkaar toe te komen. Dat kon plotseling niet meer. Gelukkig hadden we een mooi voorjaar en gingen we soms picknicken op een bankje in de Heidetuin, die toen al heel wat moois te bieden had. Zo hadden we mooie momenten samen. Het thuis werken maakte dit toch maar mogelijk. Inmiddels hebben we al een paar keer op een terras doorgebracht nu dat weer kan.

We volgen elke week digitaal de kerkdienst, soms samen, soms gescheiden als Henneke meezingt. Ik heb veel bewondering voor alle vrijwilligers in en buiten de kerkenraad die dit elke week weer mogelijk maken. Het is bijzonder dat we zo snel konden overschakelen van fysiek naar digitaal samenkomen.

Het is niet altijd makkelijk om jarenlang in de lappenmand te zitten. We zijn dan ook als gezin heel blij dat onze dochter deze week eindelijk kon starten met een revalidatieprogramma om te leren omgaan met haar fibromyalgie. We hopen dat dit perspectief geeft op een beter welzijn en meer balans in de relatie tussen moeder en dochter. Het wordt dus een belangrijke zomer. Tussen de bedrijven door gaan we in augustus nog een weekje op vakantie in Noordwijk. In september staat voor Henneke de lang verwachte heupoperatie op het programma. Al met al zien we uit naar betere tijden qua gezondheid.

Een hartelijke groet van Leo Blom

Ik geef deze virtuele pen graag door aan Rineke Stans.



BERICHTEN VAN OVERLIJDEN VANUIT DE WIJKGEMEENTE CATHARIJNE

Bericht van overlijden I

Op zaterdagmiddag 20 juni is in de hoge leeftijd van 94 jaar overleden Cornelis Wilhelmus van Dam, geliefde echtgenoot van Hannie van Dam-Kaemingk.

De dankdienst voor het leven van Cor wordt gehouden op woensdag 1 juli in de Grote Kerk en zal geleid worden door zijn goede vriend ds. Auke van Nijen samen met ds. Henk Reinders. U kunt deze dienst vanaf 13.00 uur live of achteraf volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Correspondentieadres: Sparrenheide 54, 3971 DC Driebergen

Bericht van overlijden II

Op dinsdag 22 juni overleed onverwacht in de leeftijd van 78 jaar mw. Maartje Spee – Romijn, Sparrenheide, kamer 207. Voorheen woonde zij op het oude Beukenstein (Kraaybeek). En nog vroeger op de verlengde Traaij, samen met haar man Joop, die ze twintig jaar geleden aan de dood verloor.

Op zaterdag 27 juni zal mw. Spee worden begraven na een plechtigheid in de aula op de begraafplaats aan de Traaij. Mw Spee laat elders wonende zussen na met hun gezinnen.

AMNESTY SCHRIJFACTIES, OOK IN 'CORONA-TIJDEN'

Deze maand kunnen er ook weer brieven worden geschreven, ook al moet u ze zelf downloaden en afdrukken. Dat kan via de links bij de korte informatie.

Dat het schrijven helpt om de mensen om wie het gaat een hart onder de riem te steken én vaak ook hun lot te verbeteren staat vast. Doet u / jij weer mee?



Schrijfactie Vietnam: boekenbezorger gemarteld vanwege 'verboden' boeken

Op 8 mei pakte de politie in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh boekenbezorger Thuy Tuat op. Tuat bezorgt boeken van een onafhankelijke Vietnamese uitgeverij, de Liberal Publishing House. De boeken gaan vaak over politieke en sociale kwesties in Vietnam en zijn daarom verboden. Tuat zegt dat de politie hem martelde. Na zijn vrijlating dook hij meteen onder.

<https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Vietnam-Liberal-Publishing-House.docx?x39640>

Schrijfactie Angola: bescherm bedreigde activisten

Pascoal Baptistiny leidt de organisatie MBAKITA die opkomt voor de rechten van de inheemse San bevolking in het zuiden van Angola. Op 17 april braken mannen met wapens in de nacht zijn huis binnen. Ze boeiden de bewakers en namen computers, geheugenkaarten en telefoons mee. Baptistiny en andere MBAKITA activisten worden al sinds 2018 aangevallen en met de dood bedreigd. Er zijn ook activisten verdwenen en mogelijk vermoord vanwege hun werk voor MBAKITA.

<https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Angola-MBAKITA.docx?x39640>

Schrijfactie Myanmar: journalist uit Rakhine de mond gesnoerd

Journalist en redacteur Aung Marm Oo dook ruim een jaar geleden onder nadat hij werd beschuldigd van het overtreden van Myanmars beruchte 'Unlawful Associations Act'. Deze onderdrukkende wet wordt vaak gebruikt om etnische minderheden, journalisten en activisten de mond te snoeren. Aung Marm Oos straf kan oplopen tot 5 jaar cel. De mediagroep waar hij voor werkt, berichtte over mensenrechtenschendingen door het Myanmarese leger tijdens het gewapende conflict in de staat Rakhine. <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2020/05/Voorbeeldbrief-Myanmar.docx?x39640>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 2 juli vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de hierboven genoemde mailadressen.