

Zondag 13 september 2020

Startdienst in de kapel van Broekbergen

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Henk van Voornveld
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Marcus de Haard
Geen beamist: Pieter Borst maakt filmopname
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Koster: Esse van den Burg
Coördinatoren: Peter Kingma/Henk v. Voornveld
1^e collecte: PKN GroeneKerken (zie de toelichting verderop)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



GOD NEEMT JOU, MENS, BIJ DE HAND....

Wij, mensen, zijn onderweg. De vraag die ons niet gauw los laat is: waarheen gaat onze weg en waarom? We hopen op ontmoetingen, we speuren langs allerlei wegen. Naar wie of naar wat zijn we op zoek? Soms trekken we ons terug in onze schulp. Maar de mens leeft niet voor zichzelf. Hoe krijgt ons leven steeds weer nieuwe kracht, nieuwe inspiratie? In deze corona-tijd die maar voortduurt worden we ook weleens moe. Moe van onszelf maar ook moe van alle regelgeving die ons bestaan lijkt te beheersen. Nu de herfsttijd aanbreekt is daar ook de vraag: is er nog plek voor schoonheid, voor volheid? De leegte van dit tijdperk kan ons zomaar benauwen. De werkvloer van bedrijven en instellingen ziet er steeds vaker verlaten en desolaat uit. Kunstenaars waaronder musici lijden een moeizaam bestaan. En wij, de kerk, (daar maken we met elkaar deel van uit) waaruit kunnen we hoop putten? In de dienst van afgelopen zondag putte ik hoop uit een lied dat weerklonk: NLB 837. Het gaat erover dat wij heel vaak niet het spoor van onze God volgen. De wegen die we dan gaan zijn kronkelig en vreemd. Ze brengen ons daar waar we niet willen zijn. Daar waar onze gedachten gemakkelijk ontkennen dat er een Heer is. Dan doen we zomaar dingen die slecht zijn voor Gods schepping. De dichter roept het uit: Meester, waar kom ik u tegen? Bemoedigend is dan het antwoord: eens vindt U ons, bij dag en nacht. Dat kan dus altijd gebeuren. Ondanks onze twijfel, hoogmoed en onverstand worden wij, mensen, in de nacht van ons bestaan, bij de hand genomen. Om ook in dit tijdsgewricht iets van Gods schoonheid te aanschouwen. *(Arie Stans)*



STARTDIENST WINTERWERK

Op deze zondag vieren we onze eredienst om 10.00 uur in de prachtige kapel van buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje 1. Wat ingetogener dan vorige jaren vieren we de start van het winterwerk in de gemeente. We sluiten aan bij het jaarthema van de PKN **Het goede leven - Bloeien in Gods licht.**

(Lees verder op de volgende pagina.)

Praktische zaken:

- Opgave voor deze bijzondere eredienst dient bij Henk van Voornveld plaats te vinden: hjvanvoornveld@hotmail.com of **06-52646116**. Er is flink ruimte in de kapel – zeker 70 mensen op anderhalve meter afstand van elkaar. Echtparen, stellen, gezinnen kunnen bij elkaar zitten en dan is er meer ruimte.
- Er is na afloop geen programma met maaltijd, maar wél ruimte om elkaar rond koffie/thee/limonade te ontmoeten en het belooft prachtig weer te worden. Door een aantal gemeenteleden zijn al overheerlijke baksels toegezegd. Mocht u het ook leuk vinden iets te bakken, neem dan met Jenny van Voornveld contact op.
- Pieter Borst filmt de dienst en met ondersteuning van Henk Breukink zal dit later via kerkdienstgemist.nl uitgezonden worden.
- We hopen als kerkenraad jong en oud te ontmoeten.
(ds. Henk Reinders)

Andere attentiepunten:

- Ondanks het uitstekende weer dat voor zondag a.s. wordt verwacht en dat onze seizoenstart extra feestelijk zal maken kan het een beetje fris zijn in de kapel. Advies: houd met u kleding daar enigszins rekening mee.
- Het als gemeente zingen met elkaar is een essentieel onderdeel van de eredienst. Begrijpelijk dat er ook mensen zijn die wel graag de kerkdienst bij willen wonen maar zich toch zorgen maken over het zingen in samenhang met corona. Uw zorgen kunnen aanzienlijk minder zijn als u achterin de kerkzaal plaatsneemt, waar we plaatsen willen reserveren voor de kerkgangers die liever nog niet zingen. Wilt u hiervan gebruik maken, laat u het dan even weten bij uw aanmelding per mail of telefoon.
- Bij deze dienst is er voor iedere kerkganger een uitgewerkte liturgie op papier beschikbaar.
(Arie Stans scriba)

IN MEMORIAM

“Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.” (Psalm 90: 8 berijmd)

Op dinsdag 8 september is ons gemeentelid en onze oud-predikant *Auke Jelle van Nijen* in de leeftijd van 83 jaar overleden. Omringd door hen die hem zo lief waren is hij in vrede en overgave gestorven na een kort maar heftig ziekbed.

Voor zijn vrouw Ineke, met wie hij bijna 60 jaar samen was, en voor zijn kinderen en kleinkinderen een groot gemis.

Na zijn overkomst uit Sneek, is hij van 24 augustus 1980 tot en met 27 september 1987 predikant geweest van de Gereformeerde Kerk van Driebergen. Uit die tijd maar ook daarna toen hij in Driebergen bleef wonen en kerken, hebben velen hem als een open, oprecht en beminnelijk pastor, mens en vriend meegemaakt. Iemand die de verbinding zoekt. Hij ging regelmatig voor in zowel de Grote Kerk als 't Hoge Licht.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op dinsdag 15 september om 11.30 uur vanuit de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. Voorganger in deze dienst is ds. Henk Reinders met wie Auke rond de voorbereiding van een rouwdienst in juni een bijzonder contact kreeg. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Na de dienst is er voor de genodigden gelegenheid te condoleren waarna Auke begraven zal worden rond 15.30 uur in het familiegraf te Harderwijk.

We wensen zijn vrouw Ineke, de kinderen en kleinkinderen Gods dragende en troostende nabijheid toe.

Het correspondentieadres: familie Van Nijen, Loolaan 18, 3971 PN Driebergen-Rijsenburg

AANVRAAG DIENST VAN ZIEKENZALVING

Sinds een aantal jaren is ons gemeentelid (en met enige regelmaat ook voorganger) *Arnold van Heusden*, Vossenkamp 16, 3972 VJ, onder behandeling van een cardioloog. Was er eerst sprake van een klein aneurysma tussen het hart en de aorta, inmiddels is deze zodanig gegroeid dat het gevaarlijk wordt en een operatie noodzakelijk is. Een risicovolle operatie die bij welslagen een revalidatieperiode kent van 2 á 3 maanden. Voor Arnold en Joke en hun wederzijdse (klein)kinderen een behoorlijke schok en ingrijpende situatie. Vertrouwend op de zorg van medische specialisten en daar bovendien de zorg van God, die onze Vader is, heeft Arnold het verlangen naar ziekenzalving uitgesproken en dat in het midden van de gemeente.

Daar geven we uiteraard graag gehoor aan en wel op *zondag 20 september* in de morgendienst. Na de ziekenzalving vieren we met elkaar het Avondmaal.

Kort iets over ziekenzalving: in Jacobus 5 wordt een aantal gebruiken rond zalving doorgegeven (o.a. oudsten roepen, uw zonden bekennen). Daar staan deze woorden bij over de kracht van het gebed: *en de Here zal hem oprichten.....*

Het woord 'oprichten' herinnert nadrukkelijk aan de opstanding. Zo wordt zalving gekoppeld aan de opstanding van Jezus. Dit brengt met zich mee dat het teken niet per se bij stervenden hoeft te horen. Het hoort bij iedereen die midden in het leven staat. Wij kunnen lichamelijk en innerlijk verwond raken of ziek zijn.

Na gebed doopt de pastor zijn duim in de zalfolie en brengt de olie in de vorm van een kruisteken aan op de handen en het voorhoofd van de zieke. De handeling wordt verricht in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

De meesten zieken ervaren deze aanraking als heilzaam. De gezalfde ontvangt moed en kracht om verder te gaan, uitziend naar wat God gaat geven.

Ziekenzalving is tastbaar evangelie. Het is gebruikelijk om na de zalving ook Avondmaal te vieren.

Daar zit een diepere gedachte achter: een mens is meer dan zijn ziekte en het heil gaat verder dan onze gezondheid. Avondmaal richt onze aandacht op de Gezalfde, Jezus Christus, en op de nabijheid van Zijn Koninkrijk.

Het gebeuren van de zalving wordt daarmee geplaatst binnen het grote geheel van het verlangen naar heelheid van de schepping. Daarnaast maakt het sámen Avondmaal vieren ook duidelijk dat de zieke verbonden is met en opgenomen is in de gemeenschap van de kerk. *(ds. Henk Reinders)*

AVONDMAALSKLEED

In november 2019 heeft Ina een *avondmaalskleed* op maat gemaakt voor de grote ovalen tafel in 't Hoge Licht.

Iemand heeft er heel goed voor gezorgd: het is namelijk niet meer te vinden.

Zou degene die tijdens de avondmaalsdienst op zondag 1 december 2019 dienst had en het kleed opgeborgen heeft zich bij Ina (tel.515102) willen melden? We hebben overal navraag gedaan en gezocht. Het moet toch ergens zijn.

We wachten af.

Ina Bannink en Alies van der Deijl

Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 17 september vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: staarie@gmail.com of nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de in dit kader genoemde mailadressen.

**'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.
Vandaag: Ina Bannink**

Arie Stans heeft mij gevraagd om de pen over te nemen en als hij het vraagt kun je moeilijk nee zeggen.

Mijn naam is Ina Bannink-de Bruijn. Ik ben getrouwd -al 61 jaar- met Jan Bannink. We hebben 4 kinderen, 3 jongens en 1 meisje.

Ze zijn inmiddels al van middelbare leeftijd.

Zoals zovelen hebben we in december onze vakantie geboekt naar Madeira om daar de bloemen weer te bewonderen. Helaas, Covid-19 gooide roet in het eten, de reis ging niet door.

Het is momenteel geen leuke tijd. Vanwege de corona zijn er veel beperkingen. Het samen de eredienst bijwonen is er niet bij.

Mondjesmaat kunnen we naar de kerk, maar gezellig is het niet. Ik mis het praatje na afloop van de dienst wel.

En via internet de dienst volgen is ook niet alles al mogen we blij zijn dat dit mogelijk is. Dank gaat dan ook uit naar de mensen die de uitzendingen verzorgen, de beamisten en anderen. Hetzelfde geldt voor de heren Kingma en van Voornveld, die elke zondag weer paraat zijn om de mensen op te vangen en een plaats aan te wijzen.

Ook de vele kerkelijke activiteiten blijven achterwege.

De leden van de inloopgroep beraden zich inmiddels en kijken of er toch nog iets geregeld kan worden voor hen die de Inloopmiddagen altijd hebben bezocht.

Ik hoop, dat er snel een vaccin wordt gevonden dat een einde maakt aan Covid-19 en we weer gezellig allemaal samen naar de kerk kunnen gaan.

Een hartelijke groet van Ina Bannink



Inmiddels is de "virtuele" pen doorgegeven aan Madzy Nienhuis



DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

**De 1^e collecte is bestemd
voor PKN GroeneKerken**

Kerk in Actie zette samen met
Tear het programma
GroeneKerken op. Hiermee
stimuleren en inspireren kerken
elkaar om duurzamer te

worden. Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten en om een appèl te doen op heel onze samenleving. *Helpt u mee?*

Voor de mensen die niet naar de kerk komen: Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer **NL47 RABO 0385 2538 18** ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "PKN GroeneKerken".

De 2^e collecte is voor onze plaatselijke kerk. Graag uw bijdrage hiervoor in het mandje bij het verlaten van de kerkzaal of naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. "plaatselijke kerk".