

## Zondag 9 augustus 2020

### *Mensen van de Weg*

*Mensen van de Weg zijn wij,  
Zijn voetspoor dat is blijven staan,  
de route die wij willen gaan.  
Mensen van de Weg zijn wij.*

*Mensen van het Licht zijn wij,  
dat onze weg verlicht en wenkt,  
dat kleur aan onze dagen schenkt.  
Mensen van het Licht zijn wij.*

*Mensen van het Woord zijn wij,  
dat Licht brengt in ons hart en leeft,  
dat aan ons zoeken richting geeft.  
Mensen van het Woord zijn wij.*

*Mensen van de Daad zijn wij,  
van wat het Woord ons geeft te doen  
op deze dag, in dit seizoen.  
Mensen van de Daad zijn wij.*

*Mensen van de Geest zijn wij.  
Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan  
met woord en daad de Weg te gaan.  
Mensen van de Weg zijn wij.*



Jacqueline Roelofs-van der Linden

Uit: Medemens deel 6  
Een uitgave van Kerk in Actie

### **BIJ DE DIENST VAN DEZE ZONDAG 9 AUGUSTUS**

Op deze *zondag 9 augustus* gaat om 10.00 uur voor ds. Reinhard van Elderen uit Eemdijk. Hij ging al eerder voor in de dienst bij ons in 't Hoge Licht. Het is fijn hem te mogen begroeten! De schriftlezingen worden deze ochtend gelezen uit 2 Koningen 4: 42-44 en Matteüs 14: 13-21. Beide verhalen gaan over een wonderbare spijziging en hoe er een overvloed aan brood kan zijn maar gebrek aan geloof. Ds. van Elderen zal er in zijn verkondiging verder op ingaan. En verder: U bent van harte welkom in de dienst. Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u/jij die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven? Per e-mail: [hjvanvoornveld@hotmail.com](mailto:hjvanvoornveld@hotmail.com) of telefonisch **06-52646116**.

**SAMEN LEZEN IN DE BIJBEL** In de maand augustus is er elke donderdagmorgen de mogelijkheid om onder leiding van ds. Aleida de Hoog samen in de bijbel te lezen. U bent dan vanaf 10.15 uur welkom in 't Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Graag opgave: [ds.madehoog@wgcatharijne.nl](mailto:ds.madehoog@wgcatharijne.nl) , koffie/thee staat klaar.

### **AFWEZIGHEID PREDIKANT: PASTORAAT EN VOORBEDE**

Van maandag 27 juli tot en met zondag 23 augustus is onze wijkpredikant, ds. Henk Reinders, afwezig i.v.m. vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans (06-27430666), hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld (06-22835197).

## ER ZIJN TWEE BERICHTEN VAN OVERLIJDEN

### **In memoriam Dirkje Sophia van der Horst-Veldhuizen**

Op 29 juli j.l. is in de leeftijd van 96 jaar overleden mw. Dirkje Sophia van der Horst-Veldhuizen. Zij woonde op Sparrenheide.

Haar man Henk had vroeger een wasserij op de Traaij. Maar het gezin woonde in de Patrimoniumstraat. Het was een hecht gezin, Mw. Van der Horst was er de spil van. De deur stond altijd open voor bezoek en alles kon. Moeder was er helemaal voor de kinderen en was dienstbaar ook naar andere kwetsbare mensen. Het was hard werken voor haar, temeer daar er ook kamers werden verhuurd aan IVA-studenten.

In 1988 verloor mw. Van der Horst haar man Henk. Zo was zij niet minder dan 32 jaar weduwe. Op latere leeftijd verhuisde zij naar De Prins op de Hoofdstraat.

Toen zelfstandig wonen moeilijk werd, verhuisde ze naar Sparrenheide. De drie kinderen keken trouw naar haar om en ook de kleinkinderen kwamen graag bij haar. Er kwamen ook achterkleinkinderen. Zij hield veel van hen en ging niet zo met andere mensen om. Ze was het meest een familiemens.

Zij beluisterde kerkdiensten op de televisie en hield erg van geestelijke liederen in de zangprogramma's van de EO. Het geloof betekende veel voor haar. In vroegere jaren was er betrokkenheid bij de kerk aan de Engweg, als ook bij de kerk aan de Mellvill van Carnbeelaan.

Op dinsdag 4 augustus is mw. Van der Horst in de familiekring gecremeerd in Amersfoort. Dit na een plechtigheid in de aula aldaar die geleid werd door ds Aleida de Hoog.

Haar elders wonende kinderen, klein- en achterkleinkinderen bidden wij toe dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde en trouw.

### **In memoriam Warner den Hertog**

*“Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.”*

(Evangelische Liedbundel 448:3)

In de nacht van dinsdag op woensdag 5 augustus is *Warner den Hertog*, 20 jaar jong, overleden. Omringd door zijn vader en moeder Gijsbert en Laura, zijn zus Elsemieke en broer Robert-Jan met partner Lisa, is hij in alle rust gestorven.

Toen Warner een jaar of zeven oud was is bij hem de ziekte van Batten vastgesteld, een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte waar geen genezing voor mogelijk is en waar kinderen jong aan sterven.

Warner was een heel positieve jongen, met zorg voor en interesse in anderen. Hij kon van veel dingen genieten ook al ging zijn gezondheid stap voor stap achteruit.

Onvoorwaardelijk was zijn liefde voor en kinderlijk vertrouwen op God.

Warner, een zoon, een broer, een neef, een vriend van veel liefde en veel zorg. Er is dankbaarheid dat verder lijden hem bespaard gebleven is, maar immens verdriet om zijn heengaan en de leegte die hij achter gaat laten.

Op dinsdag 11 augustus wordt thuis in de brede kring van familie en vrienden zijn leven herdacht en gevierd middels een dankdienst waarin onze wijkpredikant voorgaat. Aansluitend wordt Warner begraven op de Algemene Begraafplaats te Doorn.

Correspondentieadres: familie Den Hertog, Rosariumlaan 36, 3972 GK.

***'Leuk je te zien! Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Druk op je werk? Wat was dat een mooi lied, hè! Hoe gaat het met ...' We missen de ontmoeting na de kerkdienst, het gesprek over de dienst, maar ook over ons doordeweekse leven. Om dat gemis een beetje op te vullen, zal er elke week steeds iemand iets schrijven over zijn of haar leven in coronatijd. Noem het een 'koffie-na-de-dienst-babbel'.  
Vandaag: Maria Plokkaar***

Beste gemeenteleden,

Wat is ons leven veranderd door de coronacrisis. Veel dingen die wij voor normaal en gangbaar hielden zijn weggefallen. Je groet bijvoorbeeld iemand op gepaste afstand en wordt geacht geen hand meer te geven. Het voelt nog steeds vreemd.

Onze kinderen en kleinkinderen zelfs geen knuffel te kunnen geven is wel heel afstandelijk. Maar dat wij niet meer wekelijks onze kerkdienst kunnen bijwonen is wel heel ingrijpend, hoewel hier langzaam verandering in komt.

Maar wat ontstaan er mooie initiatieven! Enkele hiervan wil ik u noemen. Er werd door veel gemeenteleden hard gewerkt om heel snel na de lockdown de banden te onderhouden en konden wij via ons beeldscherm zondags de kerkdienst bijwonen verzorgd door onze predikant en ambtsdragers. Wat was en ben ik hier blij mee en ga er echt voor zitten. Na de dienst was er de gebruikelijke koffie maar nu in huiselijke kring.

Door kinderen uit onze gemeente werden tekeningen gemaakt en rondgebracht voor de ouderen met een paar lieve woorden eronder zoals "wij denken aan u". Hartverwarmend! Door de dames van het ouderenwerk binnen onze gemeente werden vaak de contacten onderhouden door telefoontjes, een kaart of briefje.

De 'open kerk' op woensdagmorgen van 10.00- 12.00 uur waar de gelegenheid wordt geboden voor bezinning of meditatie in de kerkzaal, waar de paaskaars brandt en men zelf ook een kaarsje kan aansteken om iets of iemand te gedenken. Op de achtergrond is een zacht muziekje. Er is ook gelegenheid voor een gesprek en een kop koffie. Even heel rustig in de kerk te zitten voelt vaak al heel fijn. Deze open kerk wordt afgesloten met een korte dienst voor het middaggebed.

Heel voorzichtig is de eerste gesprekskring weer begonnen en wel over Bonhoeffer. Inmiddels is de vakantietijd begonnen maar in september gaan we weer verder.

De wekelijkse gebedskring bij Alies van der Deijl gaat nog steeds door. Wat een mooi kerkenwerk.

Al met al zijn er nog veel dingen om dankbaar voor te zijn. Wij hoeven in onze woonplaats vaak alleen maar een klein stukje te lopen om te kunnen genieten van het vele groen. Zowel in de tuinen als in het bos. In deze dagen overgoten door zonneshijn.

Het blijft nog even een verrassing wie volgende week de virtuele pen van mij overneemt. Maak u zich geen zorgen, er staat volgende week iemand in de startblokken!



Met een hartelijke groet van Maria Plokkaar



**Liturgie 10.00 uur    Wijkgemeente Immanuel    Zondag 9 augustus 2020**

Voorganger: ds. Reinhard van Elderen  
Ouderling: Jenny van Voornveld  
Diaken: Ellen van Amerongen  
Pianist: Gerrit Pijper  
Lector: Arie Stans  
Beamerdienst: Rienard Naberman  
Koster: Gerrit Pijper  
Coördinatoren: Peter Kingma en Henk van Voornveld  
1<sup>e</sup> collecte: PKN Jeugdwerk (JOP) – Bouwen aan jeugdwerk (zie toelichting verderop)  
2<sup>e</sup> collecte: Plaatselijke kerk

Pianospel  
Welkom en mededelingen  
Aansteken van de paaskaars

Openingslied: NLB 218 : 1,2 en 4 Dank U voor  
deze nieuwe morgen

Bemoediging en groet

Lied ter inleiding op het gebed: NLB 207 : 1,2,3  
en 4 De trouw en goedheid van de Heer

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Loflied: NLB 705: 1,2 en 4 Ere zij aan God de  
Vader

Eventueel een kindermoment

Schriftlezing (OT): 2 Koningen 4 : 42-44  
(NT): Matteüs 14 : 13-21

Zingen: Gezang 57B uit LvK Zeven was  
voldoende (de tekst is gelijk aan NLB 383)

Verkondiging  
Zingen: NLB 912 : 1,2,4 en 6 Neem mijn leven,  
laat het Heer

In memoriam:  
Dirkje Sophia van der Horst-Veldhuizen  
Warner den Hertog

Dankgebed - voorbeden - stil gebed -  
gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied (staande) Opwekking 710 : 1 en 2  
Zegen mij, op de weg die ik moet gaan

Zegen (gemeente zingt daarna 3 x Amen)

Muziek

**DE DIENST VAN ZONDAG 16 AUGUSTUS a.s.**

Op *zondag 16 augustus* gaat in de 10.00 uur dienst van onze Wijkgemeente voor ds. Erik Schuddebeurs, emeritus-predikant te Houten. Voor u/jou misschien wel een nieuw gezicht. Hij is al jaren nauw betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

## DE COLLECTES OP DEZE ZONDAG 9 AUGUSTUS 2020



### **De 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor: PKN Jeugdwerk (JOP) - Bouwen aan jeugdwerk**

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Zij zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties!

Geloofsopvoeding is belangrijk. *Wij vragen uw steun.*

**N.B. Voor de bezoekers van de kerkdienst in 't Hoge Licht:** voor de 1<sup>e</sup> collecte wordt, rekening houdend met de RIVM-regels met die mooie lange stok rondgegaan in de kerk. Uw gaven voor de 2<sup>e</sup> collecte (de plaatselijke kerk) kunt u in een mandje bij de uitgang van de kerkzaal deponeren.

**Voor de mensen thuis:** Graag uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer NL47 RABO 0385 2538 18 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Collecte PKN Jeugdwerk (JOP)".

**De 2<sup>e</sup> collecte is (zoals hierboven al genoemd) voor onze plaatselijke kerk.** Graag uw bijdrage hiervoor naar hetzelfde bankrekeningnummer o.v.v. "plaatselijke kerk".

### **TIJDENS DE MAAND AUGUSTUS IS OP WOENSDAGOGHTEND 't HOGE LICHT OPEN**

Graag bieden wij u, jou de gelegenheid om in alle rust een moment van bezinning te ervaren (*NB woensdag 26 augustus is de laatste keer*). Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus' aanwezigheid. U kunt luisteren naar muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen met koffie/thee en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. *Elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur met vanaf 11.45 uur een kort middaggebed met degenen die op dat moment in het gebouw zijn.*

*Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk donderdag 13 augustus vóór 14.00 uur naar Arie Stans of naar de redactie-mailbox, resp.: [staarie@gmail.com](mailto:staarie@gmail.com) of [nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)*

*Krijgt u de Zondagse Nieuwsbrief nog niet per e-mail toegezonden? Meldt u zich dan aan bij een van de hierboven genoemde mailadressen.*