

## Zondagse Nieuwsbrief

**Zondag 19 maart 2023**

Voorganger: ds W. Poldervaart  
Ouderling: Leo Blom  
Diaken: Mijna Jansen  
Orgel: Herman Koopmans  
Lector: Gea Bijl  
Beamist: Jan-Willem Sturm  
Koster: Gerrit Pijper



### **Collectes:**

#### **1e collecte:**

Pastoraat voor mensen met een beperking: Café Goedenavond:

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn.

Naast de bijbelgespreksgroepen/catechese, het samen zingen en de pastorale bezoeken gebeurt er ook veel buiten de kerk. Café Goedenavond biedt elke 2 e en 4 e vrijdag van de maand een fijne ontmoetingsplek. Er is aandacht voor ieders verhaal en af en toe wordt een gezellige activiteit aangeboden. Geestelijke zorg is ook beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van de kerk en in diverse huizen nemen mensen deel aan een kring.

Als we over en weer op elkaar betrokken blijven in de (geloofs) gemeenschap krijgt ieder de ruimte om wat te geven, dat is precies de kern van 'Samen Leven Gewoon Doen'.

Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. "Café Goedenavond".

**De 2<sup>e</sup> collecte** is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: graag o.v.v. "Plaatselijke kerk"

### **In memoriam**

Op dinsdagavond 14 maart is overleden, Hans Lafeber. Hij mocht 83 jaar worden.

Hij laat achter zijn vrouw Thea Lafeber-Caron en twee dochters, Winnie en Thera Lafeber met haar partner Rob van Rijn.

De laatste tijd ging de gezondheid van Hans steeds verder achteruit en hij woonde sinds een paar maanden in Beukenstein.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 21 maart van 19.00 tot 20.00 bij Uitvaartverzorging 'De Algemene Driebergen', Cordesstraat 2 in Driebergen.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats op woensdag 22 maart a.s.

We bidden om Gods nabijheid voor zijn vrouw, dochters, schoonzoon en verdere familie.

### **Vooruitblik Goede Vrijdag**

Op Goede Vrijdag 7 april wordt aan het lijden en sterven van Jezus op een bijzondere manier aandacht gegeven in het dorp. In samenwerking met Zingen in de Kerk wordt door Immanuël, Catharijne en Traject24 een event georganiseerd rondom een groot, verlicht kruis (2 bij 4 meter, een replica van de Passion).

's Middags van 12:00 – 17:00 uur zal dit kruis op het plein tegenover boekhandel Baas en naast schoenmaker Jansen staan. Daaromheen is er gelegenheid om in gesprek te gaan met mensen over de betekenis van Pasen en het waarom van het lijden, soep te eten, een schrijfactie te houden voor mensen die lijden/gevangen zitten en te bidden/een gebed op te schrijven.

Vraag: wil je vrijdagmiddag hier een uur bij aanwezig zijn en vanuit uw, jouw gaven/talenten helpen om met mensen in gesprek te gaan over Jezus Christus, over geloof, twijfel en ongeloof? Soep uit te delen, in gesprek te gaan met mensen, te bidden? Opgave graag bij dominee Henk Reinders. Op woensdagavond 5 april – na de viering in de Stille Week die begint om 19.30 uur – zal er rond 20.15 uur in 't Hoge Licht voor de vrijwilligers van die middag een instructieavond gehouden worden.

### **IKO lezing woensdag 22 maart om 10 uur in 't Hoge Licht**

De Johannes-Passion van Bach besproken door Camiel Verhamme.

Nadat in Nederland de aandacht decennialang vrijwel alleen uitging naar de Matthäus-Passion van Bach, neemt sinds enige jaren de belangstelling voor zijn Johannes-Passion sterk toe. De overeenkomsten tussen beide passies zijn groot. Muzikaal gezien horen we dezelfde onderdelen. Maar verschillen tussen de beide passies van Bach zijn er ook. Die zijn een rechtstreeks het gevolg van de verschillend soortige teksten waarin de twee evangelisten het lijdensverhaal hebben vastgelegd. Dat komt vooral tot uiting in de recitatiefteksten van Jezus: de Jezusfiguur in de Johannes wijkt namelijk in belangrijke opzichten af van De Jezus in de Matthäus.

Camiel Verhamme weet ons daarover op inspirerende wijze te vertellen en laat ons luisteren naar prachtige gedeeltes.

Ter bestrijding van de onkosten vragen we een bedrag van € 5.(incl. koffie)

Voor vervoer: T. Kingma 06 55 01 31 02.

Jarenlang heeft de IKO maandelijks lezingen verzorgd voor mensen die daar belangstelling voor hebben en dat hebben ze met veel plezier gedaan. Toch is er nu een tijd gekomen dat meerdere mensen afscheid willen nemen van de IKO activiteiten. Helaas zijn we niet in staat geweest opvolging te vinden. Daarom hebben we besloten per 1 juni de IKO op te heffen.

### **Fietstocht 25 maart a.s.**

De geplande fietstocht van zaterdag 25 maart gaat toch door!

We fietsen ongeveer 20 km; start 't Hoge Licht om 10.30 uur.

Organisatie is in handen van Rose Marie van Asselt. Meld je aan via 0616060973 of [rosemarie.van.asselt@gmail.com](mailto:rosemarie.van.asselt@gmail.com)

Hoe meer fietsers, hoe meer vreugd. 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲

## FILMAVOND "THE SHACK"

VRIJDAGAVOND 24 MAART 19.30 UUR 'T HOGE LICHT



Van het boek "The Shack" (letterlijk: de hut) van Paul Young zijn er wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht. Ongekend populair.

In Nederland verscheen het onder de titel "De uitnodiging". In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt 'De uitnodiging' met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld vol onbeschrijflijke pijn en verdriet?

De film gebaseerd op dit boek The Shack gaat over Mack die door een verschrikkelijke gebeurtenis zijn geloof, maar bovenal zijn vertrouwen in God kwijt is geraakt.

Volledig onverwacht krijgt hij een uitnodiging van ene 'Papa' om een weekend met Hem door te brengen in de hut waar dit drama heeft plaatsgevonden. Tijdens dit weekend wordt Mack geconfronteerd met zijn verdriet, maar ook met vragen

over schuld, gerechtigheid, vergeving en de rol van God in dit alles.

Het meest opvallende aan The Shack is de manier waarop het de Drie-eenheid neerzet. God de Vader is een stevige zwarte vrouw, Jezus een Arabische man en de Heilige Geest een Aziatische vrouw. Het blijkt niet zonder reden te zijn waarom hiervoor gekozen is.

Een film die 'past' in de Veertigdagentijd.

## Psalmen Anders, in expressie

We zijn dit voorjaar in beide wijkgemeenten bezig met de psalmen. Prachtige, diepe liederen, die de lijdende Heer ook citeerde, liederen waarin Hij voorkwam, die Hem kracht gaven, profetische liederen ook.

We gaan er ook in de expressie mee aan de gang in twee avonden, in de passietijd op 28 maart en in de paastijd op 18 april, beide keren om 19.45 uur (we beginnen met koffie en thee) in 't Hoge Licht.

De psalm van 28 maart is Psalm 22 en die van 18 april is Psalm 118.

De psalm wordt op beide avonden gelezen, uitgelegd en verbeeld. En we oefenen een haiku.



Voor zover mogelijk delen we onze ervaringen.

We werken met krijt. Omdat dit in korte tijd veel resultaat geeft, veel kleur heeft, gemengd kan worden en er zacht en hard mee gewerkt kan worden. Veel mensen denken dat je moet kunnen tekenen, dat is zeker niet zo. Van licht naar donker kan je, door de psalm geïnspireerd, de psalm jouw vorm en kleur geven en experimenteren. Daarbij gaat het niet om goed of fout, het gaat om het be-leven van de psalm.

Je bent van harte welkom!

Els Kruidenier en Aleida de Hoog

## Paasviering ouderen op 12 april a.s.

Noteer vast in uw agenda:

12 april Paasviering, aanvang vanaf 10 uur, met aansluitend een lunch.

Thema: Opstaan uit de gebrokenheid.

## Dank

Zoals u elders leest in deze Zondagse Nieuwsbrief stopt de IKO haar activiteiten.

In verband hiermee willen we Jaap Koster even in het zonnetje zetten. Hij was zo'n 20 jaar betrokken bij de IKO en heeft hiervoor heel veel werk verricht. Jaap, heel hartelijk dank voor al je tijd en energie wat je hierin gestoken hebt.

Binnenkort worden de paasgroet kaarten namens de IKO weer rond gebracht. Dit zullen dan de laatste kaarten zijn namens de IKO.

## Bezorgen Zondagse Nieuwsbrief

Iedere week worden nog op een aantal adressen een papieren versie van de Zondagse Nieuwsbrief bezorgd. Maar hiervoor zoeken we nog mensen die dit eens in de zoveel tijd willen doen.

Opgave bij Alies van der Deijl, tel.nr 0343-512235

[ahvanderdeijl@gmail.com](mailto:ahvanderdeijl@gmail.com)



## Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 19 maart 2023

Aansteken Paaskaars

Openingslied psalm 146:1,3

Stil Gebed (staande)

Bemoediging en groet

Lied ter inleiding op het gebed

Psalm 22:1

Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

Loflied 587:1,2,3

Schriftlezing: Jes. 61:1-3

2de Schriftlezing: Joh. 18:1-14; 24 ; 28

Zingen Lied 31:9,10,

Verkondiging: Tekst: Joh. 18:12,13a

Lied 438:1,3

Dankgebed en voorbeden - afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader')

Collecte

Slotlied Gezang 476:1,2

Zegen

**Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar:**

[nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)