

Zondag 17 maart 2019

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Carl Altena
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Wouter Harbers
Beamist: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Sheeba Akhtar
Crèche: Er is kinderopas
Aansteken Paaskaars: Wabe Roelofsen
Kosters: Gerrit Pijper en Esse van den Burg
1^e collecte: KiA: Verlaat de gevangenis... en dan?
(zie de toelichting iets verder op deze pagina)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



“HIJ IS” of “HIJ ZAL ZIJN” IS ZIJN NAAM

Als het gaat om iemands naam dan is dat altijd betekenisvol. We worden graag bij onze naam genoemd. Onze naam hoort bij wie we zijn en maakt deel uit van onze persoonlijkheid. Als we bij onze naam worden genoemd dan worden we ten volle gekend! Zo is het ook met de Godsnaam. De Joodse denkwijze gaat ervan uit dat die naam niet wordt uitgesproken. Zoveel waarde wordt er aan toegekend, die Naam is heilig en wordt in het Hebreeuws slechts geschreven met vier medeklinkers: JHWH. Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragrammaton (= 4 letters) genoemd. Maar belangrijker is de betekenis van die naam: “Hij zal (er) zijn”. Het koor zingt er deze morgen over: een Zegenlied: God legt over ons zijn Naam. Dat is heel bijzonder gelet op de betekenis van die Naam: Hij zal er zijn maar hij trekt ook met ons mee. De Naam van God heeft geen statische betekenis maar ademt volop dynamiek: als God met je meetrekt dan is het leven bepaald niet saai. Maar we kunnen ons wél veilig voelen zoals we dat ervaren bij een betrouwbare vriend met wie we graag omgaan. De Naam van de God van Israël, het is een Naam waarover je niet snel uitgedacht en uitgezongen bent, een Naam die voor jou en mij Shalom in petto heeft. *(Arie Stans)*

RANDOM DE COLLECTES

**kerk
in actie**

1e collecte, deze zondag 17 maart: KiA: Verlaat de gevangenis ... en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en

werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenschappen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. *Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk.*

HET KERKKOOR DRIEBERGEN O.L.V. DIRIGENT WOUTER HARBERS VERLEENT MEDEWERKING AAN DE DIENST VAN DEZE MORGEN

We zijn blij dat het Kerkkoor Driebergen een bijdrage zal leveren aan deze dienst. Van harte welkom! De liederen die het koor zal zingen worden aangegeven in de liturgie die u aantreft op de volgende pagina. Ook de liedteksten kunt u terugvinden, verderop in deze nieuwsbrief. Deze teksten worden overigens ook gebeamd.

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

De liturgie van deze zondag

1. Orgelspel
2. Welkom en mededelingen
3. Aansteken van de Paaskaars
4. Zingen: Psalm 84 : 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed
Is mij, Heer
5. Stil gebed
6. Bemoediging en groet
7. Zingen: ELB 297 : 1,2 en 3 Hier in uw
heiligdom.
8. Gebed van verootmoediging en inkeer
9. Het koor zingt: "Ik geloof"
10. Kindermoment
11. Zingen: ELB 435 : 1 en 2 'k Heb Jezus nodig
heel mijn leven
12. De kinderen gaan naar de kindernevendienst
13. Het koor zingt (als gebed): The Prayer
14. Schriftlezing: Lucas 19 : 45-48
15. Zingen: NLB 967 : 1,2,3 en 4 Zonne der
gerechtigheid
16. Verkondiging
17. Zingen: Iona lied nr. 49 : 1,3,4 en 5 (melodie...
... Gezang 213 LvK of NLB 619)
18. Afscheid ambtsdrager *Hans Gortemaker*
19. Het koor zingt: "Seigneur, dirige et sanctifie" (uit
Chants Protestants)
20. Bevestiging ambtsdrager *Kees van der Kooi*
- lezing bevestigingsformulier ouderling
- beloften
- handoplegging en zegening - met *Carl
Altena, Jan van Gestel en Gijs Schaap*
21. Bevestiging pastoraal medewerker *Els den Boon-
Kruidenier*
22. Belofte van de gemeente: (gaat staan!)
23. Zingen: Psalm 134 : 3 Oude Berijming (= NLB 363)
Dat 's Heren zegen op u daal
24. Dankgebed – voorbede – stil gebed
met het koor zingen we aansluitend het Onze
Vader volgens NLB 369b
25. Inzameling van de gaven
26. Het koor zingt: Zegenlied (refrein: koor én
gemeente)
27. Zegen, beantwoord met 3 x Amen

LITURGISCHE SCHIKKING VOOR DE 2^E ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD

Met het riet (om en in de vaasjes) denken we aan de doortocht door de Rietzee waarin het gaat over het nemen van onbekende wegen, voordat je kunt komen naar het nieuwe begin. De acht rieten vaasjes staan in een kring als teken van verbondenheid met elkaar. Door het riet heen zie je het water dat leven geeft. De Hedera (klimop) is symbool van trouw omdat het altijd groeit en groen is en opklimt naar en in het licht van God. De tulpen staan open gericht naar God als een gebed voor het gewas en heil en zegen op ons werk, doen en laten. De knoppen erin verwerkt staan voor hoop op bloei en groei. Rood is de kleur van de Heilige Geest en liefde/vuur/inspiratie. Passend omdat we deze zondag een ambtsdrager bevestigen en een pastoraal medewerker zegenen. De kleur rood vindt u vandaag terug in de antependium én de stola van de voorganger. *Els Kruidenier*



WIE VAN ONZE HEREN HELPT MEE OM ONZE DAMES IN HET ZONNETJE TE ZETTEN?

Elke zondag krijgt u een kopje koffie na de dienst, in 99% van de gevallen gebeurt het zetten en het schenken door de dames van onze gemeente.

Op Moederdag 12 mei, zouden we dat graag eens anders willen zien en de dames vrijaf geven! Albert Brunnenkreef heeft zich beschikbaar gesteld als zetter van de koffie op die zondag, heel fijn! Albert heeft bij het uitschenken echter nog hulp nodig van 2 heren!

Wie van u wil die taak op 12 mei op zich nemen? Als u thuis een kopje koffie kunt inschenken, kunt het vast ook wel op zondagmorgen in de kerk!

Wilt u zich daarvoor opgeven bij Christine Rietveld via feenriet@gmail.com of 520408?

Misschien wordt er op Moederdag langs andere weg voor een extra traktatie voor de dames (en heren) bij de koffie gezorgd? Wij laten ons graag verrassen!

Vast bedankt namens de dames van het koffieteam!

IKO LEZING WOENSDAG 20 MAART OM 10 UUR IN DE PARKLAANKERK

Thema: "Een reis door de geschiedenis van het porselein, van China naar Nederland"

Door: Marianne Tonies, zij is porseleinschilder en studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst. Zij specialiseerde zich in toegepaste porseleintechnieken en kan veel vertellen over bij voorbeeld het merk, de decoratie en de steel waar het vandaan komt. Misschien hebt u nog een oud porseleinen potje, vaasje of bord in de kast staan waarover u meer wilt weten. Kijk uw kasten na voor u naar de lezing komt en breng, als u dat wilt, uw dierbare voorwerpen mee.

Voor vervoer: *Tiny Kingma 518799.*

PAASGROETENACTIE 2019

We zijn weer begonnen met de Paasgroetenkaarten voor gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Het thema is *Een nieuw begin*. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"



**Ik zat in de gevangenis en
jullie kwamen naar me
toe....**

*Een nieuw begin is ontstaan als
iemand de ander bij de hand
neemt*

Stuur een kaart met een
paasgroet naar een gevangene.
Kosten € 1,80. Verkrijgbaar na de
dienst bij de diaconen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook voor de mensen die zich inzetten voor de rechten van gedetineerden in het buitenland is het een grote bemoediging. De kaarten kosten € 1,70 p. st. en zijn al voorzien van postzegel en adres. Let op bij de **Ned.** kaarten: alleen de kaart **zonder postzegel** beschrijven; de andere kaart (met postzegel) kan de gedetineerde zelf wel sturen.

De kaarten kunnen verstuurd worden voor **9 april** en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld in de gevangenissen. Vermeld alléén uw naam!

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Doet u weer mee?! Namens ZWO en Diaconie, *Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen*



AMNESTY-BRIEVEN: SCHRIJVEN VOOR GERECHTIGHEID

Deze maand is er één brief die niet geschreven hoeft te worden! Vorige maand is er op een aantal plekken een brief geschreven voor Abdirahman Ibrahim Adan uit Somaliland, voor deze maand stond hij op ons lijstje, maar zie hier het resultaat van de schrijfactie!

'Beste brieven schrijver, We hebben goed nieuws! Dichter Abdirahman Ibrahim Adan uit Somaliland is vrijgelaten. Hij werd op 12 januari 2019 gearresteerd nadat hij een gedicht over misstanden en hervormingen had voorgedragen. In de vorige schrijfmailing (d.d. 22 februari 2019) ontving je een schrijfactie voor hem. Gelukkig kunnen we de actie, na dit goede nieuws, weer sluiten. Dank aan iedereen die zich voor hem heeft ingezet!'

Na dit mooie nieuws zijn er nog wel twee andere brieven te schrijven: doet u weer mee?

India: maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk

Organisaties zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet.

Lastercampagne in de media

Ook voerden de autoriteiten een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty afschilderden als een criminele onderneming.

Verenigde Staten: herenig s.v.p. moeder en kind

De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien.

18 maart: 20.00 uur Belijdenisgroep Oranjelaan 49

18 maart: 20.00 -21.00 uur Gebedskring bij Imarda Bikker

19 maart: 19.45 uur Informatie- en gespreksavond over levenseinde, Grote Kerk

22 maart: 18.00 uur maaltijd-ontmoeting-catechese jonge tieners, 't Hoge Licht

23 maart: spiritueel reisje naar Dordrecht: opgave Dick Vlot en Ida van Duuren

Elke woensdag: Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur tel. 512235

Iedere tweede vrijdag van de maand: 9.30-10.30 uur Women To Women

gebedsgroep bij de fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29



HET KOOR ZINGT IN DE DIENST VAN DEZE MORGEN DE VOLGENDE LIEDTEKSTEN:

1. IK GELOOF

Ik geloof in God de Vader
de Schepper van 't heelal
Hij schiep hemel, aarde, water
plant en dier in groot getal
En als Kroon der schepping vormde Hij
naar zijn Beeld het mensenkind
opdat iedereen Hem love
Vrede met elkander vindt

Ik geloof in Jezus Christus
Zijn eengeboren Zoon
Kwam op aard' voor onze zonden
nam op zich de smaad en hoon
is gestorven en begraven
de derde dag weer opgestaan
zodat wij weer mogen komen
om vrij tot God te gaan

Ik geloof ook in de Geest
geeft ons moed om door te gaan
Ook al werkt de wereld tegen
door Zijn kracht blijven we staan
Wij willen dat de wereld
weet dat Jezus keer op keer
ook voor jou wil blijven zorgen
Geef Hem dank, lof zij de Heer, lof zij de Heer
Geef Hem dank, lof zij de Heer

3. SEIGNEUR, DIRIGE ET SANCTIFIE

Seigneur, dirige et sanctifie
Heer, leid en heilig
Toute la vie de tes enfants
Het gehele leven van uw kinderen
Que, ta lumière sur leur carrière
Dat uw licht ten allen tijde
Brille en tout temps
moge schijnen over hun leven
Que sous ta garde et sous tes ailes
dat onder uw hoede en onder uw vleugels
Ils soient fidèles, forts et constants
zij trouw, sterk en vasthoudend mogen zijn

Soumets leur âme à l'Évangile
Onderwerp hun ziel aan het Evangelie
Au joug facile, plein de douceur;
aan het eenvoudige juk, vol van heerlijkheid
Fais leur entendre l'appel si tendre de leur Sauveur
Laat hun de tedere roep van hun Redder horen
Que pour répondre à sa promesse
Opdat ze zonder ophouden van harte
Ils aient sans cesse, le même cœur
Aan zijn belofte beantwoorden

2. THE PRAYER (Vertaling)

Ik bid, dat U onze ogen wilt zien
en ons ziet, waar we gaan
en ons helpt om wijs te zijn
in tijden wanneer wij het niet weten

Laat dit onze bede zijn,
wanneer we onze weg verliezen.
Leid ons naar een plaats,
gids ons met uw genade
naar een plaats waar we veilig zullen zijn

*Het licht dat u ons gaf | Ik bid dat we uw licht vinden
blijft in ons hart | en houd het in ons hart
om ons eraan te herinneren | wanneer de sterren elke
nacht verdwijnen*

*dat u die eeuwige ster bent | blijft U, de eeuwige ster schijnen
dat in mijn gebed | Laat dit onze bede zijn
veel geloof moge zijn | wanneer schaduwen onze dag vullen*

Leid ons naar een plaats
gids ons met uw genade
Geef ons vertrouwen, zodat we veilig zijn

*We dromen van een wereld zonder geweld
Een wereld van gerechtigheid en hoop
Reik je hand naar de ander
als een symbool van vrede en broederschap*

*De kracht die u ons geeft | We vragen dat het leven vriendelijk zal zijn
is de wens | en bezie ons van boven
dat iedereen liefde mag vinden | We hopen dat iedere ziel zal vinden.
in en om hem heen | een andere ziel om lief te hebben.*

Laat dit onze bede zijn,
zoals elk kind, dat een plaats nodig heeft
gids ons met uw genade
Geef ons vertrouwen, zodat we veilig zijn.

*En het vertrouwen, dat u met uw liefde in ons hebt aangestoken
ik voel dat dat ons zal redden*

4. ZEGENLIED

De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
En legt over ons zijn Naam
Shalom shalom Jahweh is zijn Naam
Hij zal er zijn en met ons gaan

Genade van God onze Vader
Zijn waarheid zij ons tot licht
Om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op Hem gericht
Shalom shalom Jahweh is zijn Naam
Hij zal er zijn en met ons gaan

Hij zal door zijn Geest ons geleiden
Met kracht zal Hij naast ons staan
Door vrede en hoop ons verblijden
Zo zend Hij ons in zijn Naam
Shalom shalom Jahweh is zijn Naam
Hij zal er zijn en met ons gaan

Zin om mee te gaan zingen met het Kerkkoor Driebergen? Er is elke maandagavond gelegenheid om geheel vrijblijvend een of meer repetitie-avonden bij te wonen in 't Hoge Licht. Om 20.00u bent u van harte welkom. Stap gewoon binnen of meld vooraf uw komst bij mw. Diny Kooij: tel. 0343-514 061.