

9 juni 2019 1^e Pinksterdag

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Khurram Akhtar
Schriftlezing: Rose Marie van Asselt
Organist: Marcus de Haard
Beamist: Rein Zoethout
Kindernevendienst: Joop Egmond
Kinderoppas: Sheeba Akhtar
Aansteken Paaskaars: Sophia Jansen
Koster: Hans den Hartog
1^e collecte: Bijbels voor Christenen in China (zie toelichting op de volgende pagina)
2^e collecte: Onze plaatselijke kerk



DE GEEST KOMT IN STORM EN VUUR MAAR OOK IN EEN ZACHTE BRIES.....

Pinksteren, het Feest van de Geest. Een verbazingwekkend gebeuren, want waar gaat dit nu eigenlijk over? De ten hemel gevaren Heer heeft zijn belofte achtergelaten. Die geldt niet alleen voor de eeuwigheid, die geldt juist óók voor het aardse. Wat eeuwigheid is werd ons vorige week tijdens de kerkdienst uitgelegd: het is niets meer en niets minder dan het volkomen kennen van God. Daarvoor moet eerst hier op aarde door ons een weg gegaan worden. Aan Christus hebben we iemand die als geen ander weet met welke obstakels we daarbij te maken krijgen. We leven in de aardse tijd met alle beproevingen van dien. Alles lijkt op den duur aan bederf onderhevig. Zijn we ontvankelijk voor wat de Heilige Geest ons te bieden heeft met Pinksteren? Hoe komt Hij tot ons zó dat zijn boodschap bij ons binnen kan komen? Het hoeft ook niet per se met vuur en wind zoals over Pinksteren wordt verteld. Wat toen in ieder geval duidelijk werd, dat is dat de Geest onweerstaanbaar werkt. Maar hij kijkt ook naar wat ieder van ons persoonlijk nodig heeft. Soms is dat storm en vuur maar als je echt lijdt aan het leven dan kan een zachte bries heilzaam zijn, weet diezelfde Geest. Die fluistert je dan woorden in ten leven: kom, sta op, eet en drink van wat Ik te bieden heb anders is de levensreis te zwaar voor je! (Arie Stans)

Gedicht bij de belijdenis

*Zeggen dat je gelooft,
dat is niet zomaar iets.
Want je geloof
drukt een stempel
op wat je denkt en voelt.
Het kleurt je blik,
de manier waarop
je naar de wereld kijkt*

*Het geloof is geen jas
die je zomaar
aan en uit kunt trekken
en kunt afdanken
als hij uit de mode is.
Geloof zit van binnen
als een kracht die bezielt:
het dóet iets met jou*

*Want als je gelooft in
een rechtvaardige wereld,
ben je boos over onrecht.
en als je een plek kent
waar je altijd uit kunt huilen,
geeft dat houvast.
Geloven is niet zomaar iets.
Het raakt je diepste wezen*



De liturgie van zondag 9 juni 2019 1^e Pinksterdag

Anita Werensteijn-Honingh

doet belijdenis

van haar geloof

1. Orgelspel
2. Welkom en mededelingen
3. Aansteken van de Paaskaars
4. Zingen: NLB 672 : 1,2 en 3 Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
5. Stil gebed
6. Bemoediging en groet
7. Lezing aanvangstekst: Jesaja 44 : 3
8. Zingen: Psalm 87 : 1,2,3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
9. Zingen: Iona 40 Wil je opstaan en mij volgen (in beurtzang)
10. Gebed om de Heilige Geest
11. Gedicht: door Anita Werensteijn-Honingh
12. Zingen: Hemelhoog 237 Vlammetjes
13. Onderwijzing over belijdenis doen
14. Zingen: "Heer U bent mijn leven" als geloofsbelijdenis (staande)
15. Belijdenisvragen
16. Handoplegging-zegen-tekst
17. Vraag aan de gemeente
18. Zingen ELB 501 : 1,2 en 3 Vrede van God zij met jou
19. Onder het naspel kunnen de kinderen naar de nevendienst
20. Gebed
21. Schriftlezingen: (OT) Joël 3 : 1-5
(NT) Handelingen 2 : 1-13
22. Zingen: NLB 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
23. Verkondiging
24. Zingen: NLB 968 : 2 en 5 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort
25. Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader
26. Inzameling van de gaven
27. Zingen: NLB 875 Father we love you
28. Wegzending en zegen
29. Orgelspel

U, jij kunt de nieuwe lidmaat feliciteren en bemoedigen in de hal

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels "kerkdienst gemist". Zie <http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl> of <https://kerkdienstgemist.nl>

RANDOM DE COLLECTE VAN 9 JUNI 1^E PINKSTERDAG

1e collecte: Bijbels voor Christenen in China



In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu

aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt. *Wij vragen uw steun.*

INLOOPMIDDAG IN 'T HOGE LICHT

Woensdag 12 juni a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer de maandelijkse inloopmiddag. U kunt daar weer een gezellig praatje maken en/of een spelletje doen. U bent allen van harte welkom. Als u gehaald moet worden, dan graag even een telefoontje naar Ina Bannink, tel.nr 515102.

Graag tot de 12^e juni!

BELIJDENIS

In de vorige nieuwsbrief stond dat er twee mensen belijdenis zouden doen. Om persoonlijke redenen heeft een van de twee, Jobst Winter, besloten dat toch niet hier te doen, maar aansluiting te zoeken bij de gemeente waar hij ook woont.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Na een operatie in het ziekenhuis wegens een val, is *dhr. Gijs Hoogenraad*, Engweg 38A, voor revalidatie opgenomen in het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn.

Verder denken we aan de leerlingen die komende woensdag 12 juni de uitslag van hun eindexamen krijgen. Spannend voor hen en hun ouders.

SAFETY FIRST!

Op zondag 16 juni is er gewoon weer een kerkdienst, maar de invulling ervan zal een beetje anders zijn dan we gewend zijn, dankzij de medewerking van de CWN-jongerenband. Die bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die zorgen voor de goede toon bij vieringen binnen de Charismatische Werkgemeenschap. Is de dienst daarom een "jeugddienst"? Persoonlijk houd ik niet zo van dat woord. In principe hopen we dat alle generaties zich altijd thuis voelen in elke kerkdienst. Hoe dan ook: het wordt een dienst met veel muziek en een belangrijke boodschap: Safety First! Wat de muziek betreft: Opwekking, Taizé, Johannes de Heer en Psalmen leveren een prachtige mix op. Hartelijk welkom allemaal! *ds. Henk Reinders*

BERICHT VAN OVERLIJDEN VANUIT DE WG CATHARIJNE

Op 91-jarige leeftijd is overleden: ds. J. (Johannes) Voordouw.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 8 juni in de Grote Kerk, aanvang 11:00 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Traaij.

In de aula van de begraafplaats is gelegenheid tot condoleren.



Het Groot-niet-te-vermijden-Prinsheerlijkkoor

Zoals bij velen van jullie bekend is, hebben wij dit jaar weer ons Prinsheerlijkjaar. Een groep mensen zet zich in om voor mensen met een lichamelijke beperking uit Driebergen e.o. een onvergetelijke vakantie te organiseren en wel in het Rooseveltpaviljoen van Nieuw-Hydepark. De week is van 6 tot 13 juli a.s. Een van de programmaonderdelen is de kerkdienst op zondagmorgen 7 juli. Daarvoor wordt een speciaal koor gevormd: "het-groot-niet-te-vermijden-Prinsheerlijkkoor". Daar kan ieder die dat wil zich bij aansluiten. De dienst wordt geleid door ds. Anja Vogelzang uit Velp die deze week de pastor is.

Het thema van de dienst is "Moeder Aarde, de schepping". Er is gezocht naar passende liederen, wat internationale liederen soms meerstemmig. Gerrit Pijper en ondergetekende zorgen voor de muzikale begeleiding.

Voorafgaand zijn er twee repetities op de donderdagen 27 juni en 4 juli in de Grote Kerk om 20.00 uur. Mis deze kans niet, je bent hartelijk welkom! Geef je wel even op! ida.vanduuren@gmail.com

Ida van Duuren, coördinator Projectgroep Prinsheerlijk

KERKELIJKE AGENDA:

- | | |
|-----------------------|--|
| 12 juni | 14.30 – 16.30 uur Inloopmiddag met spelletjes in 't Hoge Licht |
| 14 juni | 9.30 uur-10.30 uur Women To Women, gebedsgroep bij de fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29 en verder elke tweede vrijdag van de maand!!! |
| 21 t/m 23 juli | Pelgrims op het spoor: treinreis voor jongeren van 11 tot 21 jaar (meer info: www.pelgrimsophetspoor.nl) |
| Elke woensdag: | Gebedskring bij Alies van der Deijl, 9.00-10.00 uur tel. 512235 |



*Kopij voor de volgende nieuwsbrief: uiterlijk **donderdag 13 juni** vóór 14.00 uur naar: nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl Redactie: Arie Stans*

NIEUWE AMBTSDRAGERS EN MEDEWERKERS GEZOCHT!

Bij deze Zondagse Nieuwsbrief krijgt u een formulier aangereikt waarop u namen kunt noteren van mensen die volgens u in aanmerking komen om de taak van ambtsdrager of medewerker op zich te nemen. Het gaat om de volgende functies waar vacatures voor zijn dan wel gaan ontstaan bij het begin van het komende winterseizoen.

- Ouderling voorzitter wijkkerkenraad
- Ouderling kringwerk en vorming & toerusting
- Ouderling kerkrentmeester
- Vacature kindernevendienst

Graag doe ik een dringend beroep op u om uw wijkkerkenraad te helpen bij het zoeken naar mensen die bereid zijn één van deze taken op zich te nemen. We willen het nieuwe seizoen mét hen aan de slag om onze wijkgemeente verder tot bloei te laten komen. Ik kan u nu ik bijna een jaar scriba ben van uw wijkkerkenraad ervan verzekeren dat het veel voldoening geeft om te werken voor deze wijkgemeente. De sfeer binnen de wijkkerkenraad is bijzonder positief en stimulerend. Hieronder krijgt u de mogelijkheid namen te noteren achter de daarbij genoemde functies. En natuurlijk mag u ook uw eigen naam bij één van de taken vermelden. U hoeft dit formulier niet te ondertekenen of van uw naam te voorzien. U kunt gerust anoniem blijven.

Omschrijving vacature	Namen van personen die volgens u voor deze functie in aanmerking komen:
Ouderling voorzitter wijkkerkenraad	
Ouderling kringwerk en vorming & toerusting	
Ouderling kerkrentmeester	
Vacature kindernevendienst	

U kunt het ingevulde formulier in een doos deponeren die bij de uitgang gereed staat na afloop van de dienst op deze 1^e Pinksterdag. Krijgt u deze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd dan kunt u het formulier mailen aan ondergetekende scriba.imk@gmail.com U kunt dan het beste gebruik maken van de Word-versie van het formulier die u als een aparte bijlage aantreft.

Mede namens de wijkkerkenraad veel dank voor uw hulp!
Arie Stans, scriba